

De Levensroos



Samirah de Loyer

Inkijkexemplaar

Samirah de Loyer

De Levensroos

Eerste druk 2022

Copyright © Samirah de Loyer

Omslag vormgeving ProBeeld | Ambilicious

Foto omslag Ton de Koning

Binnenwerk vormgeving Ambilicious Studio

Redactie Inanna van den Berg | Ambilicious

Copyright © 2022 Ambilicious, Breda

ISBN 978-94-93275-25-6 | NUR 373

www.ambilicious.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Levensroos

Ambilicious Breda | Kalmthout

Voor Nynke

De zon schijnt op mijn gezicht
De zon die jou niet meer verlicht
Het licht kan jou niet meer opklaren
Het leven is uit je gevaren
Jouw zorgen worden niet meer gesust
Het vuur is geblust

De schijn wordt niet meer opgehouden
Je hebt het lang volgehouden
Ik weet waar het is geëindigd
Maar ik weet niet waarom je het hebt beëindigd
En nooit zal ik weten
Waarom je je hebt opgevreten

Had je me maar toegelaten
Tegen me kunnen praten
Had je me maar vertrouwd
Dat is wat me berouwt
Je had het tegen me kunnen zeggen
Maar je besloot je erbij neer te leggen

Je deed het voor jou onvermijdelijke
Voor mij het meest pijnlijke
Je koos een pad zonder weg terug
Verliet jouw levensbrug
Je liet me in de steek
Terwijl je je op de impact daarvan verkeek

Had ik iets voor je kunnen doen
In jouw mentale laagseizoen?
Had ik het kunnen voorkomen
Of zijn dat slechts dromen?
Dromen van een onnozel kind
Terwijl de waarheid zich in mij bevindt

Maar wat als het geen dromen zijn?
Misschien was het wel mijn terrein
Misschien had ik je kunnen helpen
De pijn kunnen stelpen
Dan was je er nu nog geweest
Had je nog een krachtige levensgeest