



# Engelen houden van Daan en Roos

Anneke Veerbeek  
Illustratrice: Nancy de Zwart

inkijkexemplaar

# Engelen houden van Daan en Roos

Anneke Veerbeek  
Illustratrice: Nancy de Zwart

Eerste druk 2022

Copyright © Anneke Veerbeek  
Copyright © Nancy de Zwart

Omslag vormgeving Probeeld / Ambilicious  
Binnenwerk vormgeving Probeeld / Ambilicious

Redactie Inanna van den Berg | Ambilicious

Copyright © 2022 Ambilicious, Breda

ISBN 978-94-93275-57-7 | NUR 224  
[www.ambilicious.nl](http://www.ambilicious.nl)

*Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.*

Engelen houden van  
Daan en Roos

## De schrijfster

Ik heet Anneke en woon met mijn man en hond bij het bos.

Ik ben moeder en grootmoeder, oma dus.

Als kind wilde ik altijd kleuterjuf worden, maar dat werd ik niet. Toch werkte ik wel 40 jaar in scholen met kinderen en voor kinderen. Voor de klas en als directeur.

Ik hou al heel lang van (aarts)engelen omdat zij mij hielpen toen ik zo oud was als jij nu en ze helpen mij nog steeds.

Ze hielpen mij als kind vooral als ik bang was. Ook als ik een nachtmerrie had en daarvan wakker werd. Dan stond er een (aarts)engel aan het voeteneind van mijn bed. Mooi, licht, sterk, lief en groot.

Soms als de zon schijnt zie ik buiten engelen, niet als een mens, maar een grote eivorm met een mooie kleur. Groen met blauw of roze met oranje in het midden, soms meer geel.

Je kunt ze niet altijd zien, soms kun je ze gewoon voelen. Of weet je gewoon dat ze er zijn. Ik word er altijd heel blij van als ik engelen zie of voel.

De aartsengelen hebben mij gevraagd of ik dit boek wilde schrijven.

Om je te vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Ik vond het een goed idee. Ze gaven aan mij door wat ze jou wilden vertellen.

Ik heb dat opgeschreven voor ze. Ik voelde hun liefde voor mij en voor dit boek.

Allemaal op een iets andere manier, mooi he?

Liefs, Anneke

## Inleiding

Lief kind, lieve kinderen,

Misschien heb je weleens engelen gezien, gehoord of gevoeld. Of plaatjes van engelen gezien of engelenbeeldjes?

Vind jij net als ik dat ze soms op mensen lijken? Mensen met vleugels. Wat mij altijd opvalt is dat ze meestal iets in hun hand houden. Een zwaard of een staf, dat kunnen ze gebruiken als hulpmiddel. Verder in dit boek lees je daar meer over.

Het woord engel betekent boodschapper van God en helper. In dit boek leer en lees je over verschillende bekende en minder bekende aartsengelen. Dat zijn opperboodschappers.

Engelen helpen mensen met veel liefde. Aartsengelen hebben vaak een grotere taak dan engelen. Ze kunnen bijvoorbeeld helper zijn voor een land of zelfs voor de hele aarde.

Engelen en aartsengelen kunnen je allemaal helpen als je het vraagt. Daan en Roos doen dat heel vaak. In dit boek vertellen ze over hun avonturen en hoe engelen hen helpen.

Net zoals bij Daan en Roos willen de aartsengelen jou ook helpen. Wil je weten hoe? Lees maar, of vraag iemand om het voor te lezen.

## Zelf kleuren

Lief kind, lieve kinderen,

De illustratrice Nancy is zo lief geweest twee engelen niet in te kleuren. Wij vonden het een leuk idee dat jullie dat zelf kunnen doen. Misschien samen met een vriendje of vriendinnetje. Je kunt dan samen praten over de kleuren die je kiest.

Speciaal voor jullie zijn de aartsengelen Gabriël en Sandalfon niet ingekleurd. Wil jij ons helpen?

Lieve groeten van de aarstengelen.



# DE AARTSENGELEN SAMEN



Lieve kinderen,

Wij zijn aartsengelen en sommige verlichte meesters. Wij zijn bij elkaar gekomen om jullie te laten zien wie wij zijn en wat we doen. We vertellen hoe we jullie kunnen helpen als je dat vraagt. En vragen mag je altijd. Wie vraagt, krijgt antwoord. Dat is anders dan het spreekwoord: wie vraagt wordt overgeslagen. Nee, wie vraagt krijgt antwoord.

Wij hebben allemaal een eigen taak en daar vertellen we graag over. Dan weet je misschien beter aan wie je iets wilt vragen, want je mag zelf kiezen aan wie van ons je je vraag stelt. Maar als je vraagt: "aartsengelen, help mij hiermee" dan is dat ook altijd goed.

Wij wonen dicht bij God in een hoge Lichtsfeer. Daar is het heel licht, heel mooi en er is zuivere zachte zuivere muziek hoorbaar. Dit is ons thuis.

We gaan ook vaak op reis naar andere Lichtsferen of naar waar we nodig zijn op aarde of ergens anders in het heelal.

De naam engel betekent ook boodschapper van God. Dat is wat wij zijn: boodschappers. Wij houden heel veel van jullie, wij allemaal en van elkaar en bovenal van God. Jullie ook hopen wij.

De hartelijke groeten van alle aartsengelen, we wensen jullie veel lees- en leefplezier

*Aartsengel Michael, Gabriël, Rafael, Sandalfon, Metatron, Jofiël, Uriël, Haniël, Daniël, Raziël, Raquel en Chamuel die in dit boek met jullie praten. En de groeten van meester Saint Germain*



## WIE ZIJN DAAN EN ROOS

Daan en Roos wonen aan de rand van het bos in Ede. Kennen jullie Daan en Roos al? Daan is 11 en Roos 9 jaar. Daan is de broer van Roos.

Daan en Roos vragen veel aan engelen. Wist jij al wat engelen zijn? En aartsengelen? En er zijn ook nog beschermengelen. Dat lijkt moeilijk.

Een beschermengel is een engel die altijd bij je is en veel van jou houdt. Jou beschermt als je het vraagt. Of als het gevaarlijk wordt. Hij of zij kan je ook leren hoe je jezelf kunt beschermen, leren dat je goed op jezelf past. Iedereen heeft een beschermengel.

Daan en Roos vinden het erg leuk dat zij hun ervaringen met jou en alle kinderen mogen delen.

## DE BESCHERMENDEL VAN DAAN EN ROOS?

Daan en Roos kennen hun beschermengelen goed.

De beschermengel van Daan heet Valentijn.

De beschermengel van Roos heet Duma.

Daan en Roos vragen hun beschermengelen alleen dingen die hen of anderen helpen.

Daan vraagt zijn beschermengel of hij hem beschermt als hij gaat slapen. Daan vindt het spannend als het donker is. Als hij weet dat zijn beschermengel bij hem is, valt hij zo in slaap. Hij heeft dan fijne dromen.

Roos vraagt haar beschermengel haar te helpen als het onweert, daar is ze bang voor. Dan vraagt ze haar beschermengel haar te beschermen en voelt ze zich weer veilig.

Ken jij de naam van je beschermengel al? Vraag het maar als je het nog niet weet. Als je het niet direct hoort is dat niet erg hoor, komt vanzelf in je.

Daan en Roos vragen ook hulp aan andere engelen. Wil je weten aan wie allemaal? En waar ze heel goed in zijn? Daan en Roos helpen jullie daarbij.

# AARTSENGEL GABRIËL



Lief kind,

Ik ben aartsengel Gabriël en ik ben blij dat ik jullie mag vertellen dat je ieder moment dat je wilt welkom bent bij ons om je met mij te verbinden. Te spelen, te dansen, te springen, te lachen, te huilen als je verdrietig bent en te juichen als je blij bent.

Ik hou van jou en van alle kinderen evenveel, omdat jullie zo prachtig zijn, liefdevol en echt. Ik zie jullie als een soort broertjes en zusjes van elkaar, jullie wonen immers allemaal op aarde.

Ik wil jullie graag mijn liefde laten voelen. Voel maar. Voel je het? Voel je het tintelen in je handen? Of je voeten? Of op je kruin of voel je het in je hart. Of in je hele lichaam en in vooral in je buik?

Ik sla mijn vleugels zacht om je heen om je te beschermen, zodat het licht wordt om je. Als je dat kunt zie je dan heel mooie kleuren: roze, een beetje paars, of welke kleur je mooi vindt als je je ogen dicht doet.

Ik ben de engel van de communicatie, dus luister ik altijd naar je.

Een beschermengel is altijd bij je. Ook als je hem niet roept, of haar. Hij/zij is er altijd om je te beschermen en liefde te laten voelen. Weet je hoe je met ons kunt praten? Dat kan in je hoofd, in je hart, zonder woorden, met woorden.

Wij vertelden je al dat we je allemaal willen helpen, en we wensen je veel plezier op aarde, maar ook de liefde van je ouders, je broertjes en zusjes, ook als je denkt dat je die niet hebt, andere kinderen bedoelen we immers. En de liefde van God, die ook in je hart is, met wie je ook zachtjes kunt praten.

God is liefde. Het is fijn als je soms dank je wel kunt zeggen, maar het hoeft niet.

Lieve groeten uit de hemel of soms zijn we ook bij je bed, als je het vraagt. Als het nodig is.

Lief kind, de groeten van God en van ons allemaal.

Amen.

*Gabriël luistert altijd. Hij is de engel van communicatie.*