

2 PRINSESSEN EN 1 KIKKER



Stefaan Pennyck

illustraties - Mieke Drossaert

inkijk-exemplaar

Stefaan Pennynck
illustraties - Mieke Drossaert

2 PRINSESSEN EN 1 KIKKER

Dit boek is van

.....

Stefaan Pennynck
illustraties - Mieke Drossaert

2 PRINSESSEN EN 1 KIKKER

Eerste druk 2023
Copyright tekst © Stefaan Pennynck
Copyright illustraties © Mieke Drossaert

Omslag vormgeving Probeeld | Ambilicious Studio
Binnenwerk vormgeving Probeeld | Ambilicious Studio
Eindredactie Inanna van den Berg, Ambilicious Uitgever van verhalen

Copyright © 2023 Ambilicious uitgever van verhalen, Breda

ISBN 978-94-93275-93-2 NUR 277 Thema YBCS
www.ambilicious.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Het verhaal dat ik je wil vertellen speelt zich af in een ver land, een mooi land met vele bosrijke heuvels en dalen. De zon schijnt er elke dag en het regent enkel 's nachts.

In dat land woonden de prinsessen **Louise** en **Marie** in een kasteel met frivole torentjes en gezellige kamers. Er werd veel muziek gespeeld en gedanst.

Rond het kasteel lag een grote, prachtige tuin vol geurige bloemen en struiken. Nabij een koele bron lag er een grote vijver met riet, waterlelies en kikkers.

De koning en de koningin hielden erg veel van hun twee dochters.

Prinses **Louise** was altijd vriendelijk, blijmoedig en spontaan.

Prinses **Marie** kon goed zingen en dansen, maar vond zichzelf niet mooi en voelde zich nooit tevreden.

Zij had niet veel vrienden en vriendinnen. De vrienden die zij had, vond zij na een tijdje niet meer leuk.

Zij had graag een vriendje gehad, maar dacht dat niemand haar mooi en lief zou vinden.



Op een mooie zomerdag wandelde prinses Marie in de tuin van het kasteel.

De prinses ging op een bankje zitten aan de groenblauwe vijver. Daar kwaakten vele kikkers.



Uit het riet dook een kikker op aan haar voeten. Hij kwaakte. Het klonk het alsof hij een aria zong. Hij maakte sierlijke sprongen.

Prinses Marie moest lachen en sprak hem lief toe. 'Kom eens wat nader, lief kikkertje,' zei zij. Ze dacht dat de kikker haar niet zou begrijpen. Maar het was alsof hij haar wel begreep. De kikker kwam dichterbij en ging aan haar voeten zitten in het gras.

Misschien is dit wel een kikker zoals in het sprookje, dacht prinses Marie, en verandert hij in een mooie prins, als ik hem een kus geef.

